

De Meerboei

Maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond



15^e jaargang nr. 6
5 december 2024





KERKDIENSTEN

Beverwijk, Meerstraat 62, aanvang 10.00 uur

- 08 dec 10.00 Ds. J. Klanderman
Organist: Ronald Molenaar
Lunch na de dienst
- 22 dec 10.00 Br. W. van Leeuwen
Organist: Marco Bij de Vaate
- 24 dec 16.00 Ds. J. Kubacki, **Kerstdienst**
Organist: Ronald Molenaar
- 12 jan 10.00 Ds. J. Kubacki
Organist: Hans Kelder
Lunch na de dienst
- 26 jan 10.00 Br. IJke Aalders
Pianist: Justina Oosters



AGENDA

Januari 2025

- Wo 29 17.30 70+ maaltijd
U dient zich hiervoor wel tijdig op te geven bij
Zr. Hermien Fictoor: 0251 – 23 41 47 of
Zr. Justina Oosters: 06 - 24 12 97 97



WIJ ZIJN ZWANGER....



Het was ongeveer 35-40 jaar geleden toen ik deze uitdrukking voor het eerst hoorde. Een theologiestudent die de leider van onze kleine jeugdgroep in de gereformeerde kerk in Lodz was, kondigde zo aan dat hij en zijn vrouw een kind verwachtten: “Wij zijn zwanger”.... In die tijd was het nog niet echt in zwang en ik vond het, om eerlijk te zijn, nogal pretentius. Dit is vandaag de dag nog steeds het geval met mij: aan de ene kant ben ik een vrij progressief iemand die over het algemeen links van het midden stemt, en aan de andere kant kan ik in mijn dagelijks leven nogal een traditionalist zijn, niet al te enthousiast over nieuwigheden of zelfs nieuwe manieren om iets tot uitdrukking te brengen. Tja, maar wat kun je van iemand verwachten die voornamelijk door zijn opa en oma werd opgevoed? Oma en opa die allebei aan het begin van de eeuw geboren waren die bijna ten einde liep...

Maar als je er dieper over nadent, zit er wel iets in deze uitdrukking. Als mensen werkelijk met elkaar verbonden zijn, beleven ze ook samen wat er te beleven valt. En hoewel een zwangerschap natuurlijk in de eerste plaats iets tussen moeder en kind is, iets dat ook moeder en kind op een speciale manier met elkaar verbindt, neemt de vader er op de een of andere manier ook aan deel: door de kracht van de liefde. Ik heb dit vaak gehoord.

Onlangs heb ik me iets met hernieuwde kracht gerealiseerd. Christendom kan niet vanuit een puur intellectueel of puur levensbeschouwelijk oogpunt begrepen worden. We kunnen proberen aan te tonen, en ik denk dat het aantoonbaar is, dat ons geloof niet volledig irrationeel is. Maar laten we er geen puur intellectuele, rationele constructie van maken, want dan bewijzen we het een slechte dienst! Want in de kern van het geloof zit iets dat niet rationeel is! Alan Jones, een anglicaans theoloog en priester, wiens boeken ik vroeger heel graag las en met wie ik ooit zelfs correspondeerde, vertelde dat hij dit ooit, tijdens een bezoek aan een Benedictijner abdij, met de monniken ter sprake bracht en dat zij tegen hem zeiden dat "Christendom een liefdesaffaire was". En ik denk dat we allemaal begrijpen dat liefde niet louter rationeel kan worden benaderd.

“De minne is al” schreef de 13e-eeuwse Brabantse mystica Hadewijch, en rond dezelfde tijd spoorde de islamitische mysticus Rumi zijn volgelingen aan om “minnaars van God” te worden. Wat dit in de praktijk betekent is aan ieder van ons, want uiteindelijk kan niemand voor een ander bepalen wat liefde voor hem of haar zou moeten betekenen, maar uiteindelijk moe-

ten we het volgens mij toch met Huub Oosterhuis eens zijn:

Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen,
waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.

Het verhaal van God en de mensheid dat wij met elkaar vertellen is uiteindelijk een liefdesverhaal. En daarom moet het verhaal van de mensheid, zoals wij het in het licht hiervan zien, ook een liefdesverhaal zijn. God is op de wereld verliefd, de wereld raakt verliefd op God, en daarom

kunnen we niet anders dan ook op elkaar en op de wereld verliefd worden!

Kerstmis is het moment waarop deze liefde onthuld wordt. Op een speciale manier onthuld want een kind gaat geboren worden, de vrucht van deze liefde. Gods liefdevolle relatie met de wereld, met ons, krijgt handen en voeten, en een gezicht, en een naam: Jezus. En dit vult zelfs de diepste duisternis met licht.

Daarom is Advent een tijd van zwangerschap. Wij zijn zwanger. Zwanger van licht, zwanger van hoop, zwanger van een kind dat, zoals elk kind, de toekomst belichaamt. Zwanger van God. En ja, dit geldt voor ons allemaal. En voor alle tijden. Zelfs de moeilijkste, donkerste tijden. We mogen de hoop niet verliezen, en we mogen niets anders dan tekenen van hoop zijn dat deze geboorte voorspoedig zal verlopen. Dat het kind sterk en gezond geboren zal worden, dat er licht in de duisternis zal schijnen, dat de wereld niet in chaos zal vervallen. Vanwege de liefde!

Br. Jarek Kubacki

OVER EN VAN DE LEDEN



Verjaardagen

10 december	Zr J.H.J. Docter-de Vries	84 jaar
14 december	Zr. L.M. Klanderman-van Dam	79 jaar
21 december	Zr. E.A. Spigt-Poortman	92 jaar

Van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag toegewenst.

70+ MAALTIJDEN



Met de maaltijden haalden wij de afgelopen drie maanden €211,20 op. Het geld is meegegeven aan Jarek, dan kan hij dat deze maand meenemen naar de Oekraïne, want het goede doel was “Infomatrix” voor Oekraïense jongeren. (Infomatrix is een internationale projectwedstrijd op het gebied van informatica, ontstaan uit de wens om 's werelds beste IT-studenten samen te brengen). December slaan we even over, maar in januari 2025 zien we elkaar weer.

Fijne dagen, mede namens Hermien en Mies,

Justina

ADVENT

Advent, is kijken naar wat komt,
zoals toen lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor Vrede.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in,
die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
Geloven dat God met ons is
En dat zijn rijk zal komen.



BIJ DE DIENSTEN

22-september: zr. Beatrix Jonker. Zr Jonker kwam voor de 2e maal dit jaar. Helaas neemt ze nooit een orde van dienst mee, dus is het wat lastig terug te halen waar ze het over gehad heeft. In ieder geval las ze uit Jesaja 56 de versen 1 , 6 en 7. Verder moet u zelf maar de opname beluisteren.

29 september: br. IJke Aalders: Thema: De regels en het hart. Hij vond de inspiratie uit Deuteronium 10:12-21 en Marcus 7:1-23. Arie Achterklap roddelt over Robbie Ronduit: de mensen zeggen wel eens wat en zo hoor je nog eens wat. In psalm 15 staan 11 kernachtige principes over hoe je je gedraagt tegenover de ander. Als je die allemaal kunt toepassen, zou je volmaakt zijn. Maar er zijn 2 tegenstellingen: die tussen lippen en het hart en die tussen de voorschriften van de Eeuwige en die van de mensen. Het was een prima verhaal van IJke, beluister het nog maar eens via onze website!

13 oktober: ds. Jarek Kubacki: Helaas was ik toen niet in staat bij de dienst aanwezig te zijn. Beluisteren kan via onze website.

27 oktober: ds. Jaap Klanderman: de lezingen waren: Jesaja 45 vers 1-7 en Mattheus 22 vers 15-21. Daar tussen in zongen we In de veelheid van geluiden, een prachtig lied (283). Geloof en politiek was toen ook al een item: staan ze tegenover elkaar of juist in elkaars verlengde. Het gaat niet om goed burgerschap, maar om Gods rijk tegenover het rijk van de wereld (=Satans rijk)

10 november: ds. Jarek Kubacki: een herdenkingsdienst en een dienst van enigheidsviering. Thema is ziel en geest. : de zielloosheid of schijnziel-loosheid van onze werkelijkheid is waar. We nu mee te maken hebben. Het materialisme viert hoogtij en wat stellen we daar tegenover? De mid-deleeuwse islamitische mysticus Ibn Arabi zei destijds: God slaapt in een rots, droomt in een plant, beweegt in een dier en ontwaakt in de mens. Iets om over na te denken.

Bij de herinnering der namen herdachten we Henk Overkamp. Traditiege-trouw werden er bloembollen geplant, eerst voor Henk. Daarna kon ieder een bol planten om iemand speciaal te gedenken. Het tweede deel van de dienst vierden we enigheid, met brood en wijn.

24-november: ds. Akke-Clara Thimm: de lezingen waren: Jona 3:1-6 en 10, en Jona 4:1 en 5-11 en Handelingen 10:21-35. Het thema was Onbe-grensd geloven. Er stond al een mooi plaatje op de orde van dienst: een figuur die over een muur klimt, of er juist over terug kwam. Dat is letter-lijk een grens overgaan, maar dat kan ook figuurlijk. Ze verhaalde over Petrus, die zijn grens overging. Het vereist moed om te doen wat niet ge-bruikelijk is, om je eigen grens te overschrijden.

Lucy Klanderman



ZONDAG 27 OKTOBER 2024

Opening door de voorzitter. De voorzitter heet ons allen van harte welkom en hoopt op een vruchtbare en vooral gezellige vergadering. Zij vertelt tevens dat zij haar voorzittershamer deze vergadering overdraagt aan J. Klanderman zodat zij de notulen van deze vergadering kan maken. Deze notulen zullen snel uitgewerkt moeten worden daar zij voor 1 november 2024 bij het Menno Fund ingeleverd moeten worden.

Vaststellen van de agenda: De punten op de agenda zullen zoals beschreven staat worden afgehandeld, er worden geen nieuwe punten of vragen aan toegevoegd.

Inleiding: P. Frerichs leest een column voor van de journalist Alain Verheij van het dagblad Trouw. Hij is de opvolger van de volprezen Stijn Fens die met pensioen is. Het artikel heet: Israël heeft kritische vrienden nodig. Zijn schrijven wordt al op de voorpagina van Trouw aangekondigd met de pakkende tekst *Kijkend naar de PKN vraag je je soms af: Is dit een kerkgenootschap of een voorbehoedsmiddel....*

Goedkeuring notulen vorige vergadering dd. 10 maart '24. Deze notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd en ondertekend.

Financieel verslag en begroting 2025 toegelicht door de penningmeester. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, heel veel ergernis, onbegrip en stress maar daar zijn ze dan ... De financiële stukken. Het heeft de penningmeester heel wat uren gekost om het wanbeleid van een administratiekantoor ongedaan te maken. Er is nu een nieuwe indeling vanwege de ANBI (aftrekbare giften) regels. Ook is een begroting maken altijd nattevingerwerk. De administratie blijft in handen van dhr. R. Koch, die hier iemand voor gevonden heeft. Het verzamelen van de gegevens wordt eenvoudiger door een bank-app.

Het grootste verschil in de cijfers zit in het feit dat we veel groot onderhoud hebben gedaan. Alleen het schilderwerk moet nog afgemaakt worden; dus een flink lager bedrag voor onderhoud.

De kascommissie a.d.h.v. L. Dassen, leest hun goedkeuring over hun bevindingen voor, waarna de ledenvergadering de penningmeester décharge verleent en de jaarcijfers goedkeurt. Een nieuwe kascommissie

moet nog benoemd worden.

Toekomstbeeld. Het reglement moet worden aangepast aan de huidige praktijk. J. Klanderman komt met een voorstel hiervoor.

De fam Frerichs en Klanderman gaan een opruimactie starten. Het archief zal hierna aan de beurt komen.

Rondvraag. Hiervoor was geen animo.

Sluiting. De volgende Ledenvergadering is in principe 9 maart '25.

OPRUIMEN!



Inde kerk zijn verschillende plekken, waar van alles neergezet wordt. Favoriet voor boek-achtige werken is de boekenkast in de bijruimte, veilig achter het gordijn. Een andere, nog populairdere plek is de ruimte onder de trap, die naar het orgel leidt. Dat is echt een plek van “zet maar neer”.

De echtparen Frerichs en Klanderman hadden zich al langer voorgenomen e.e.a. eens flink aan te pakken en op 8 november moest het er maar eens van komen.

Puck en Joep stortten zich op het doorworstelen en uithozen van allerlei oude, achterhaalde mappen. Zij hadden een hele dag nodig om te bewaren stukken te scheiden van de weg-te-gooien papieren.

Voor hen gelukkig een zittende klus, maar wel een grote.

Jaap heeft de boekenkast onder handen genomen. D.w.z alle later erin gepropte exemplaren bekijken, rangschikken, alle dubbele exemplaren (en dat waren er nogal wat) eruit schiften en alles wat er niet in hoorde ook eruit halen. De rest keurig geordend weer in de kast zetten, zodat je kunt zien wat er in zit.

Dat leverde een heel stel overgebleven boeken op. Die werden uitgespreid op de tafels voor wie er maar één wilde hebben. De rest zal afgevoerd moeten worden.

Lucy is onder de orgeltrap gekropen, hoewel daar eerst ruimte voor gemaakt moest worden. Er stond en lag van alles. Zoals er zijn: een koffer-tje, een dos appelmoes voor de 70+maaltijden, een bierkrat, een flipover met papieren, een ander soort standaard, en dóóózen vol met oude lied-boeken. Voeg daar nog wat planken aan toe, kortom een flinke klus. Maar ook daar is orde en ruimte geschapen.

Nu maar hopen dat het blijvend effect heeft.

Al met al moet er flink wat aan boekwerken afgevoerd worden. Voorlopig is al dat spul achter het gordijn verstopt...

De bedoeling is dat een volgende keer een ander ruimte zo wordt aangepakt, de kast rechts achter het podium bijvoorbeeld. Wordt dus hopelijk vervolgd.

Lucy Klanderman

KERST- EN NIEUWJAARSWENS

Doe iets nuttigs met het heden
investeer in 't leven tijd.
Wie zich doodstaart op 't verleden
Raakt 't contact met toekomst kwijt
Dat geen tegenslag je afwent
van het vele werk dat wacht,
want de taak aan ons gegeven
is nog altijd niet voelbracht.
Slechts met kerst van vrede zingen?
Flauwekul, vergeet dat maar!
Vrede moet ons doordringen,
Alle dagen van 't jaar.
Laat al je taleneten werken
echt je hebt er meer dan één,
durf belevend mens te wezen
voor de wereld om je heen.

Uit: Met open ogen, door Louise Oversloot.



COLLECTEROOSTER

08 december
25 december

Stichting Schuldhulpmaatje IJmond
DG Wereldwerk

