

De Meerboei

Maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond



16^e jaargang nr. 2
3 april 2025





KERKDIENSTEN

Beverwijk, Meerstraat 62, aanvang 10.00 uur

- | | | |
|---------|--------------|--|
| 13 apr | 10.00 | GEEN DIENST |
| 17 apr | 20.00 | Ds. Jaap Klanderman, Witte Donderdag
Organist: Ronald Molenaar |
| 20 apr | 10.00 | Br. Wim van Leeuwen, Pasen
Organist: Ronald Molenaar |
| 27 apr | 10.00 | Ds. Jaap Klanderman
Organist: Marco Bij de Vaate |
| 11 mei | 10.00 | Ds. Jannie Nijwening
Organist: Ronald Molenaar
Lunch aansluitend aan de dienst |
| 25 mei | 10.00 | Zr. Justina Oosters, Zangdienst |
| 08 juni | 10.00 | Ds. Daniel Serrano-Bernal, Pinksteren
Organist: Marco Bij de Vaate |



AGENDA

- | | | |
|-----------|-------|---|
| Wo 21 mei | 17.30 | 70+ maaltijd
U dient zich hiervoor wel <u>tijdig</u> op te geven bij
zr. Hermien Fictoor: 0251 – 23 41 47 of
zr. Justina Oosters: 06 - 24 12 97 97 |
|-----------|-------|---|



Verjaardagen

26 april	Zr. C.J. Reinking-Damman	86 jaar
26 april	Zr. J.A. Vegter-Hiddema	85 jaar
09 mei	Zr. T.D. van Ewijk-Tot	85 jaar

Allen een heel gezellige verjaardag toegewenst!

WIND

De wereld is in nevelen verborgen,
met witte sluiers wordt de grond bedekt,
als deze vrouwen in de vroege morgen
het graf betreden, stil en met respect.
Hier, in de tuin, waar knoppen openbreken,
waar het lente wordt en naar het leven geurt,
is voorgoed de stille kracht gebleken
van wat met Gods wil steeds opnieuw gebeurt.
Als op de wind gaan sedertdien verhalen
van iemand die terugkwam uit de dood.
Het is verteld, gegroeid en uit gaan stralen,
Omdat het troost in donk're tijden bood.

Margriet Poortstra

Uit: Zangen van zoeken en zien.

WAAR ZULLEN WE HET NU WEER EENS OVER HEBBEN??

Ik sta in de zon op ons balkon. Beneden in het grasveld, waar jaren geleden op twee plekken narcissen bollen zijn geplant zijn nu nog enkel de groene bladeren met af en toe een gele bloem te zien. Elk jaar komen de bollen een dikke week eerder in bloei en zijn dus ook weer een week eerder weg. Ik schrijf de data van komen en verdwijnen in mijn agenda dus het bewijs heb ik... verandering van het klimaat?

De kleverige knoppen van de kastanjeboom op het balkon worden ook al dikker en menig insect heeft het al met de dood moeten bekopen om een kastanjeknop als rustplaats uit te kiezen. Met recht een laatste rustplaats...

Het kleine eikenboompje is een verre nazaat van de oeroude Kroezeboom (Kruisboom, ze werden geplant op kruispunten) een van de oudste bomen in Nederland. De eik heeft maar liefst een omtrek van 7 meter en is 16 meter hoog. De boom is waarschijnlijk geplant in de 15 de eeuw en kent een lange interessante geschiedenis. Tijdens de Reformatie (1600-1800) was het katholieke geloof in Nederland verboden, daarom kwamen de gelovigen uit de omgeving in het geheim bij de Kroezeboom samen om daar hun diensten te kunnen houden. Deze prachtige boom staat op een hoge es tussen de dorpen Tubbergen en Fleringen, dus mocht u een keer in de buurt komen is de boom een bezoek waard. Wij hebben destijds wat eikels meegenomen die rond de stam lagen en thuis in de aarde geplant en ik heb nu een echt eikenboompje met wel veel kleinere blaadjes en laten we het over de omvang van de stam maar niet eens hebben... trouwens, dat zou de woningbouwvereniging Woon op Maat nooit goedkeuren.

Lente en het is bijna 3 maanden geleden dat onze predikant Jarek Kubacki overleed. Je wenst elkaar mooie feestdagen toe en veel plezier met de vriendenclub tijdens de Oud- en Nieuw vieringen.... Je maakt nog een grap: Eet en drink niet te veel, goede reis, wees voorzichtig en tot gauw...en daarna zie je elkaar nooit meer.

In een klap had onze gemeente geen predikant meer. Hoe nu verder? je voelt je verloren, zelfs een beetje in de steek gelaten. We zijn maar met een klein kluppie en een nog kleiner kluppie moet de boel draaiende houden en dan is ineens de inspirator met al zijn goede ideeën er niet meer. Maar dan komt er uit alle hoeken en gaten hulp zonder dat je er zelfs om vraagt. Gaten die in het preekrooster ontstonden door het overlijden van Jarek werden o.a. gedicht door Ds. Paul Thimm en zijn vrouw Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen. Ze stonden meteen klaar om ons uit de brand te helpen en offerden daar hun toch kostbare vrije zondagen aan op. De aanleiding dat ze deze diensten moesten overnemen was natuurlijk bijzonder verdrietig maar het weerzien met Akke-Clara en Paul was hartverwarmend. Het gaf mij tenminste net dat zetje om het bijltje er niet bij neer te gooien en ik denk dat mijn collega's er net zo over dachten.

Natuurlijk komt het moment dat we ons moeten afvragen: Hoe nu ver-

der? We gaan hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag.

Ik heb eens voor mezelf op een rijtje gezet wat er zich toch nog zo in- en rond om ons kerkje afspeelt en ik wil u deze lijst niet onthouden want het stemt mij best vrolijk. De samenwerking met de Grote Kerk (Mensenkerk) is destijds voorzichtig opgestart. We moeten rustig bekijken hoe we dit vorm kunnen geven en vooral niet te hard van stapel lopen. De goede wil is zeer zeker aanwezig en dat is het belangrijkste (op de bemensing na... dat blijft het hete hangijzer).

Tot nu toe bieden wij vooral onderdak aan de kleinschalige projecten die door De Mensenkerk zijn opgestart. En onderdak is heel belangrijk want zeg nou zelf: Waar vind je in Beverwijk en dan ook nog in het centrum zo'n locatie als onze Vermaning? Wij hebben die prachtige locatie en de Mensenkerk heeft, als er meer samenwerking gaat komen, genoeg vrijwilligers die ons graag met raad en daad en hulp willen bijstaan. De gesprekken met de vertegenwoordigers van de Mensenkerk, Bert Kisjes en Serge Heman zullen dan ook weer opgepakt worden.

Op maandagmorgen oefent het zangkoor Spirit in de Thouarszaal. Elke woensdag van 13.00 -14.00 is C. Jimmink in de kerk aanwezig met haar meditatiegroepje. Carlie en haar groep zijn heel blij dat ze bij ons mogen mediteren. Er straalt zoveel rust warmte en vriendelijkheid vanuit de kerkzaal net dat wat ze nodig hebben voor hun meditatie....

Dan staat er achter het oranje gordijn de prachtige harp van Colet Nierop. Zij studeert regelmatig bij ons en geeft ook lessen in de Thouarszaal. Als dank voor de gastvrijheid heeft zij al eens na een dienst en klein concert gegeven en het plan is dat zij vaker bij ons gaat optreden. Ruud Jansen, de bekende Beverwijkse pianist en dirigent, trekt af en toe bij ons aan de bel of hij met zijn koor uit Wijk aan Zee bij ons mag repeteren als café De Zon of De Moriaan andere activiteiten gepland hebben. Als wederdienst speelt Ruud dan in onze dienst als we voor die zondag geen organist of pianist beschikbaar hebben. Ook heeft hij een prachtige bijdrage geleverd met zijn Beatles vertolking op de gedenkdienst voor Jarek. Er zijn ook zaterdagavonden dat Pascal (huisfilosoof van De Mensenkerk) zijn filosofisch café bij ons in de kerk houdt.

En dan niet te vergeten dat Justina Oosters met haar kookstaf eens per maand op woensdagavond de 70+ maaltijd verzorgt, de kleine concertjes en voorspeelmiddagen van leerlingen van Justina en Colet. Er is op 5 april ook weer een concert te beluisteren van het projectkoor van Justina. Komt allen het is de moeite waard!

Om een lang verhaal af te ronden: Ik hoop dat ik u met mijn verhaal wat achtergrond informatie heb kunnen geven die, met de lentezon erbij, alles toch in een wat vrolijker voorjaarslicht zet.

Puck Frerichs

VERWEESD?

Dat is zoals we ons voelen na het plotselinge overlijden van onze predikant Jarek Kubacki.

Hoe nu verder.... We zijn nog maar met zo'n klein groepje, maar dat is wel een trouw groepje! Dat laten we niet zo maar in de kou staan, natuurlijk gaan we door!

Er was wel heel wat te regelen: opeens waren er in het preekrooster voor dit jaar 14 lege plekken ontstaan. Hoe vul je die zo plotseling op?

Gelukkig waren er heel wat voorgangers behulpzaam. Zo hebben Akke-Clara en Paul Thimm ieder een dienst voor hun rekening genomen, op hun gezamenlijk vrije zondag nota bene! Ook Wim van Leeuwen wilde een aantal open plekken vullen, zoals de Paasdienst.

Ds Daniel Serrano Bernal uit Haarlem komt de Pinksterdienst doen en natuurlijk, last but not least hebben we ons eigen lid: ds. Jaap Klanderman. Die is altijd paraat om in te springen, zoals hij ook onmiddellijk in januari deed! Hij nam de dienst van Jarek van 12 januari voor zijn rekening en had een enorme inbreng in zijn gedachtenisdienst. Bovendien komt hij met Witte Donderdag samen met de DG Purmerend bij ons. Eigenlijk zou hij in Purmerend de dienst doen. Fijn dat Purmerend zo heeft gereageerd!. Deze dienst zal dan wel wat later beginnen, nl. om 20.00 uur. Chapeau voor Purmerend! En fantastisch dat we zo iemand als Jaap bij ons in de gemeente hebben.

We mogen dankbaar zijn met zoveel hulp, al bleven er helaas nog wat lege plekken op de preekbeurtenlijst over. Omdat al mijn mogelijkheden uitgeput waren, heb ik een mail met een hulpvraag naar alle Noord-Hollandse Doopsgezinde gemeenten gestuurd. Daar heb ik positieve reacties op gekregen.

Vera Kok van de ADS heeft die mail met de hulpvraag ook doorgestuurd naar de studenten van het seminarie. Uiteindelijk heb ik alleen voor 13 juli nog niemand gevonden.

Behalve met al deze hulp om de gaten te dichten is de Kerkenraad ook bezig met de echte toekomst. Het is één ding om te besluiten dat we gewoon door gaan, dat betekent wel dat we ons moeten bezinnen op de vraag of er nog een voorganger moet komen: predikant of pastoraal werker en hoe groot moet dan de aanstelling zijn.... Allemaal vragen die spelen. De Kerkenraad is ook op zoek naar versterking. Eén hebben we al gevonden: Lammert Dassen is bereid om ons te helpen: heel fijn! Er moet natuurlijk een ledenvergadering komen om al die vragen te bespreken en besluiten te accorderen. Voorstel is een ledenvergadering te houden na de dienst van 27 apr.

Lucy Klanderma

UITNODIGING VOORJAARSLEDENVERGADERING

27 APRIL 2025 NA DE DIENST

De kerkenraad nodigt u uit voor de komende ledenvergadering. Op de agenda komt zeker aan de orde hoe nu verder na het overlijden van onze voorganger. Ook over de voordracht van een nieuwe KR-lid moet worden gestemd, evenals de goedkeuring van de financiële stukken en de notulen van de najaar ledenvergadering
Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze bijeenkomst waar belangrijke besluiten moeten worden genomen.

NOTULEN VAN DE NAJAARSLEDEN VERGADERING

GEHOUDEN ZONDAG 27 OKTOBER 2024.

Aanwezig ; 11 leden / vrienden.

Afbericht : L. Ripping- Klanderma, Bert Colijn en Justina Oosters

1. Opening door de voorzitter. De voorzitter heet ons allen van harte welkom en hoopt op een vruchtbare en vooral gezellige vergadering. Zij vertelt tevens dat zij haar voorzittershamer deze vergadering overdraagt aan

J. Klanderman zodat zij de notulen van deze vergadering kan maken. Deze notulen zullen snel uitgewerkt moeten worden daar zij voor 1 november 2024 bij het Menno Fund ingeleverd moeten worden.

2. Vaststellen van de agenda: De punten op de agenda zullen zoals beschreven staat worden afgehandeld, er worden geen nieuwe punten of vragen aan toegevoegd.

3. Inleiding: P. Frerichs leest een column voor van de journalist Alain Verheij van het dagblad Trouw. Hij is de opvolger van de volprezen Stijn Fens die met pensioen is. Het artikel heet: Israël heeft kritische vrienden nodig. Zijn schrijven wordt al op de voorpagina van Trouw aangekondigd met de pakkende tekst “Kijkend naar de PKN vraag je je soms af: Is dit een kerkgenootschap of een voorbehoedsmiddel....”

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering dd. 10 maart '24. Deze notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd en ondertekend.

5. Financieel verslag en begroting 2025 toegelicht door de penningmeester. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, heel veel ergernis, onbegrip en stress maar daar zijn ze dan ... De financiële stukken. Het heeft de penningmeester heel wat uren gekost om het wanbeleid van een administratiekantoor ongedaan te maken. Er is nu een nieuwe indeling vanwege de ANBI (aftrekbare giften) regels. Ook is een begroting maken altijd nattevingerwerk. De administratie blijft in handen van dhr. R. Koch, die hier iemand voor gevonden heeft. Het verzamelen van de gegevens wordt eenvoudiger door een bank-app.

Het grootste verschil in de cijfers zit in het feit dat we veel groot onderhoud hebben gedaan. Alleen het schilderwerk moet nog afgemaakt worden; dus een flink lager bedrag voor onderhoud.

De kascommissie a.d. h.v. L. Dassen, leest hun goedkeuring over hun bevindingen voor, waarna de ledenvergadering de penningmeester décharge verleent en de jaarcijfers goedkeurt. Een nieuwe kascommissie moet nog benoemd worden.

6. Toekomstbeeld. Het reglement moet worden aangepast aan de huidige

praktijk. J. Klanderman komt met een voorstel hiervoor.

De fam. Frerichs en Klanderman gaan een opruimactie starten. Het archief zal hierna aan de beurt komen.

7. Rondvraag. Hiervoor was geen animo.

8. Sluiting.



L'église Saint-Michel in Aiguilhe in departement Haute-Loire, Frankrijk

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken,
vind ik ook wel een stilte
midden op straat,
een stilte die ik niet kan breken.
Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf
met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
had niemand die stilte begrepen.
Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillame van der Graft (pseudoniem van Willem Barnard)



COLLECTE ROOSTER

13	april	VTZIJ De Heideberg
20	april	St. Doopsgezind Wereldwerk
27	april	Vluchtelingenwerk NL
11	mei	St. Hospicegroep Midden Kennemerland El Ombu
25	mei	St. Community Peacemakerteams NL
8	juni	St. Schuldhulpmaatje IJmond

Concertje

zaterdag 5 april 2025



VERLEIH' UNS FRIEDEN...

*o.a. werken van Mendelssohn, Saint Saens en Beach
door projectkoor en - ensemble
o.l.v. Justina Oosters*

*Aanvang: 15.00 uur in de Doopsgezinde Kerk,
Meerstraat 62
1951 JD Beverwijk*

Toegang gratis, vrijwillige collecte na afloop.

Meer informatie: Justina Oosters: 06-24 12 97 97

ADRESSEN



<i>Internet</i>	www.vdgij.nl	
<i>E-mail</i>	info@vdgij.nl	
<i>Voorzitter</i>	Puck Frerichs-Petersen Laan van Blois 155, 1943 MG Beverwijk e-mail: puck.frerichs@hetnet.nl	0251-227830
<i>Secretaris</i>	Hermien Fictoor-Kamp Deukelven 90, 1963 ST Heemskerk e-mail: fictoor@ziggo.nl	0251-234147
<i>Postadres</i>	Meerstraat 60-62, 1941 JD Beverwijk	
<i>Penningmeester</i>	Lucy Klanderman-van Dam Westertuinen 28, 1944 NH Beverwijk e-mail: lklanderman@hetnet.nl	0251-244616
<i>Ledencontacten</i>	Tineke Beems-van der Meer Ln. v. Albertshoeve 73, 1902 PR Castricum e-mail: tinekebeems@casema.nl	0251-653921
<i>Redactie De Meerboei</i>	Mies Brandenburg-Heimering Luxemburglaan 675, 1966 MN Heemskerk e-mail: mbrandenburg@hotmail.nl	0251-242997
<i>Ledenadmin.</i>	Karin de Wit-Visman van Woesikstraat 20, 1964 SJ Heemskerk e-mail: karin.jacco@gmail.com	0251-253164
<i>Kerk</i>	Meerstraat 62, 1941 JD Beverwijk	
<i>Kosterij</i>	Wim & Wendy Overkamp-Staak Meerstraat 60, 1941 JD Beverwijk e-mail: wimwen@ziggo.nl	0251-225508
<i>Bankrekening</i>	NL43 ABNA 0 46 90 51 531 t.n.v. Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond	

De volgende editie van De Meerboei
verschijnt op 29 mei 2025
Kopij inleveren vóór 16 mei bij de redactie.